

# NIEUWSBRIEF

## EDITIE HERFST: KAMPSPECIAL

### 2023

#### IN DEZE NIEUWSBRIEF

Terug van weg geweest: de nieuwsbrief! Met de nieuwsbrief willen we jullie meenemen in de afgelopen weken (en maanden in dit geval) en alle leuke gebeurtenissen met jullie delen. Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van alle kampen van de afgelopen tijd. Daarnaast hebben we leuke feitjes in onze rubriek Hej't al heard, spreken we het stichting bestuur over verbouwplannen en interviewen we verschillende leden.

#### HEJ'T AL HEURD

- De Pioniers hebben lekker zitten boenen voor zomerkamp
- Er is een nieuwe route in de klimtoren gehangen!
- Er komt een overkapping aan de nieuwbouw
- Marco Versluys is met unanieme stemming onze nieuwe penningmeester geworden
- Sinds September hebben we een enthousiast klusteam: De Kluskabouters
- De Rabo clubsupport actie heeft ons € 459,03 opgeleverd! Alle stemmers, bedankt!
- De klussendag was een groot succes!



#### AGENDA

15 /16 dec –	laatste opkomst seizoen
28/29 dec –	Winterhike
5/6 jan –	Eerste opkomst seizoen

# ZOMERKAMP: BEVERS

## EEN REIS ROND DE WERELD MET DE BEVERS

De Bevers maakten een "Reis rond de wereld" en waren op kamp in Goor. Sterre en Steven Stroom hadden hun boot sleutel wel heel goed opgeborgen. Daarom werden de Bevers gevraagd om te helpen zoeken. Om deze terug te vinden bezochten zij de landen, welke Sterre en Steven in hun reisdagboek beschreven. Om te kunnen reizen werd een paspoort gemaakt. Daarna begon de vliegreis!

Om in te kunnen stappen moesten de bevers hun boardingpass laten zien en bij aankomst werden ze gecontroleerd door de douane. Van dieren zien in Zuid-Afrika, daarna oosters eten met stokjes in China, alles kwam voorbij. Op zijn Amerikaans werd er een Crazy88 gespeeld. 's avond kwamen we in een echte Italiaanse pizzeria terecht hebben. Bij de filmavond stond nog een reis naar Madagaskar in het dagboek.



Na 2 dagen reizen waren alle aanwijzingen gevonden en kon de schatkaart in elkaar gepuzzeld worden. De bootsleutel is gevonden en kon worden terug gegeven.



Omdat we weer veilig in Nederland waren geland werd dit gevierd met een Hollandse pannenkoeken party inclusief sjoelbak!!

Alle bevers waren mee op kamp en ze hebben zich enorm vermaakt!



# ZOMERKAMP: WELPEN

## EEN REIS ROND DE WERELD MET DE WELPEN

De welpen waren ook op kamp in Goor, en ook hun kamp stond in het teken van een reis rond de wereld! De welpen kregen een brief van wereldreiziger Jack. Hij was zijn paspoort kwijt en de welpen moesten dit kamp op reis om hem terug te vinden. Elke dag gingen ze op zoek in een ander werelddeel.

Op woensdag hebben ze in een actief handelsspel de zakelijke relaties met Azië versterkt. Aangezien de welpen een aardig woordje over grens spraken, konden ze hun tocht naar Azië voortzetten.

Donderdag stond in het teken van Azië. We kregen bezoek van Jack! Hij heeft aan alle kinderen een paspoort gegeven, waarna de reis kon beginnen. Dat deden we met de route van Marco Polo. In een quiz leerden de welpen van alles over deze ontdekkingsreiziger. Na de lunch gingen we verder met een midgetgolf in Marco Polo thema. Hier gingen we met de trein naar toe! De avond sloten we geheel in stijl af met het Aziatische eten, met stokjes natuurlijk!



Vrijdag ging de zoektocht naar het paspoort verder in Europa. We vertrokken met de trein richting Hengelo om daar aan de Hike te beginnen. Met uitdagende route technieken, geheel in thema, zijn de welpen naar het Hulsbeek gelopen. Onderweg kwamen ze langs Vliegveld Twente! Na ruim 8 km werden de welpen het laatste stukje naar het Hulsbeek gebracht. Voor degene die een extra uitdaging aandurfd, was er de mogelijkheid om ook de laatste 3 km te lopen. Op het Hulsbeek konden we bijkomen van de hike, een beetje pootje baden en een potje voetballen. Daarna gingen we weer terug naar het kampterrein voor pizza's uit de steenoven! Na het eten was het tijd voor de filmavond, met popcorn machine!

Na onze lange dag van gister, vervolgden we zaterdag onze zoektocht naar het paspoort in Zuid-Amerika. Nadat iedereen de juiste fiets sleutel gevonden had, konden we beginnen aan onze fietstocht

# ZOMERKAMP: WELPEN

Ondanks de harde wind en het heuvelachtige gebied, gingen we als een speer! Onderweg hebben we verschillende opdrachten gedaan en geluncht met een lekker broodje ei! Weer aangekomen op het kampterrein hebben we gedaan waar ze in Zuid-Amerika echt goed in zijn, chillen en relaxen!

Er werd gelegen in de zon, gespeeld in de tenten en natuurlijk weerwolven van wakkerdam gespeeld rond het vuur. Toen iedereen weer een beetje energie had, werd er een spontane salsa cursus georganiseerd door Arjan (van de beverleiding), waar de heupjes lekker werden losgegooid. Na nog meer potjes weerwolven was het tijd voor wraps! Met de salsa muziek op de achtergrond, was het genieten! Na het eten was het tijd voor de strijd der strijden: jongens tegen de meisjes. Van touwtrekken tot quiz, alles kwam voorbij om zoveel mogelijk punten te verdienen. Uiteindelijk hebben de jongens gewonnen!



Zondag kwamen we weer terug in Nederland. Na een hoop puzzelen hebben we het paspoort van Jack terug gevonden! Als bedankje heeft hij ons insignes opgestuurd. Het was wel te zeggen dat sommige kinderen nog even last hadden van de "jetlag" (Wij als leiding in ieder geval wel), dus een beetje bijslapen was meer dan welkom! Bedankt voor deze gezellige dagen en de mooie reis!

## WIST JE DAT?

- De welpen stiekem best goed met stokjes kunnen eten!
- Er maar liefst 5 tanden zijn gewisseld?!
- Het wandeltempo bij een hike aanzienlijk hoger wordt als er pizza op het menu staat?
- Er een record aantal potjes Weerwolven van Wakkerdam zijn gespeeld?
- Britt op vrijdag toch echt wel haar eerste kopje koffie ooit nodig had?



# ZOMERKAMP: SCOUTS

## GRIEKSE GODEN IN PIJNACKER

Herakles, Hermes, Poseidon en Ares, wie kent ze niet?

Onze scouts zijn afgelopen zomer een volle week op kamp geweest in het thema van de Griekse goden. Er waren verschillende opdrachten voor de scouts bedacht die goed uitgevoerd moesten worden. De scouts die een stapje extra hebben gezet werden rijkelijk beloond, elke dag werd er namelijk een halfgod van de dag gekozen!

Deze persoon kreeg een krans op het hoofd om zich te onderscheiden van de rest en 24 uur verlof van menselijke klusjes, dat wil toch iedereen?

Deze opdrachten bestonden uit activiteiten als 88 crazy opdrachten in Delft van Zeus, laser gamen in het bos om Ares blij te maken (god van de oorlog), een dag hiken naar het strand voor Poseidon (god van de Zee) en verschillende musea.

Voorgaande jaren gingen scouts altijd op de fiets op kamp maar dit jaar had een uitzondering. We zijn namelijk helemaal afgereisd naar het mooie Pijnacker en dat was toch wel een beetje ver om te fietsen. Met auto's vol leiding, scouts en natuurlijk bagage hebben we het heerlijk naar ons zin gehad op dat grote label terrein.

Niet alleen de scouts hebben dit mooie terrein mogen zien, het bestuur en de welpenleiding is ook nog op bezoek geweest! Het was een gezellige boel en een week om niet te vergeten.



# ZOMERKAMP: PIONIERS

## PIONIERS OP SPONSORKAMP

De pioniers zijn in de zomervakantie ook op kamp geweest! Op zondag middag, die voor veel pioniers toch nog iets te dicht op de zaterdag van de Zwarte Cross zat, vertrokken we naar Wiltz in Luxemburg. Met het kampshirt gesponsord door de Decathlon, het vervoer met dank aan een lokale voetbalvereniging en vele klussen voor verschillende bedrijven in Borculo was het een echt sponsor kamp.

Enmaals in Wiltz op het kampterrein konden de tenten worden opgezet en werd een kampkeuken in elkaar geflanst. De overdekte kampkeuken was onze redding, want het zomerkamp voelde meer als herfstkamp met de tegenvallende weer types.

Het programma was dit jaar iets minder vol, maar nogsteeds stond er elke dag een leuke activiteit op het programma.



Zo hebben we het kasteel in Vianden bezocht, waarvoor een aantal pioniers toch eerst hun hoogtevrees moesten overwinnen in de stoeltjeslift. Op een regenachtige dag zijn we heel Luxemburg doorgereisd met gratis OV in het grote OV spel. Op de dag van de week met het beste weer hebben we gehiked en op de slechtste dag werd de brouwerij van La Chouffe bezocht. Het (letterlijke) hoogtepunt van de week was het klettersteigen in de buurt van Spa, waar door sommigen nog een keer wat angsten werden overwonnen, terwijl er door anderen enorm genoten werd. De laatste dag hebben we nog een bezoekje gebracht aan Luxemburg stad, waarna het kamp werd afgesloten met pizza's in de regen.



# ZOMERKAMP: STAM

## STAMKAMP MET VEEL WATER

Over het algemeen is er geen enkele organisatie die van tevoren de kamp locatie al doorgeeft, maar deze organisatie had er wel wat heel bijzonders van gemaakt.

In de weken voor stamkamp konden er hints verzameld worden over de locatie. Deze hints kwamen voorbij in de groepsapp, e-mails en op de speciaal voor kamp gebouwde website. Hierin waren de aanmeldeisen te vinden, het aanmeldingsformulier, een kleine sfeer impressie was in te zien en zelfs een klachtenformulier was aanwezig! Verdere kamp informatie stond hier natuurlijk ook op zoals: Need to know, de inpaklijst, locatie en veel gestelde vragen. Voor een ieder werd snel genoeg duidelijk welk stamlid het oplettendst is geweest, op de website bij de pagina locatie werd namelijk vermeld wie op welke datum de juiste locatie had geraden.

Na veel zoeken voor sommigen en de heenreis rustig afwachten voor anderen werd bekend dat we naar Ermelo gingen. Een mooie oude blokhut, midden in een woonwijk. Hier heeft iedereen kunnen genieten van goede nachtrust voordat het zaterdag programma begon.

De gehele zaterdag stond in het teken van water, gepland of ongepland. De organisatie had een heerlijke hike uitgezet met unieke route technieken. Onderweg was er een foto route te vinden maar men moest hiervoor achterom kijken in plaats van vooruit, dat is toch uniek! Tijdens deze hike viel het alleen met bakken uit de lucht dus staat iedereen op de foto met de nodige regen kleding (of een chagrijnig gezicht, of allebei).

's Middags klaarde het weer op en mocht de zeeman in een ieder naar boven komen met een fijn stukje zeilen. Op het Veluwe meer is er de hele middag lekker gedobberd (en overstag gegaan).



# OPENINGSKAMP

## SUSKE EN WISKE EN HET WITTE WIEF

Zoals gewoonlijk hebben we het nieuwe seizoen geopend met ons jaarlijks openingskamp! Dit jaar stond alles in het thema van Suske en Wiske. Zij waren namelijk met de hele familie aan het kamperen op De Sprakelberg. Ze hadden alleen één probleem: het spooke... Omdat dit de vakantie niet aangenamer maakte, schakelde de familie de hulp in van alle scouting leden. Het was een gezellig en goed gevuld dagprogramma voor alle leden. De bevers maakten kennis met de familie door middel van een puzzelboek, de welpen ontwierpen een spokenval met stopmotion en de scouts en explorers onderzochten de wandelroute van het spook met een fiets- en puzzeltocht.



Na wat afleveringen van Suske en Wiske voor de bevers, de Suske en Wiske film voor de welpen en een (vermoeiende) dropping voor de scouts en explorers, was het tijd om naar bed te gaan, zodat iedereen zondagochtend weer fit was om het spook te vangen.

's Nachts was de spokenval van de welpen uitgezet, dus werd deze de volgende ochtend gecheckt. Wat bleek? De val had zijn werk gedaan, en het spook was gevangen. Na het voorzichtig openen van de val, bleek het spook tante Sedonia te zijn! Zij was 's nachts gaan slaapwandelen in haar witte nachtjapon! Gelukkig konden onze leden haar ook nog wel even helpen van dit probleem af te komen. Samen maakten ze een drankje, wat er voor zou zorgen dat ze 's nachts niet meer aan de wandel zou gaan. Een geslaagd kamp dus!



# HERFSTKAMP

## OP NAAR ...

Zoals elk jaar gaan de explorers, pioniers en de stam in de herfstvakantie 4 dagen op kamp richting de Ardennen. Ook dit jaar ging een enthousiaste groep van 37 leden zaterdag in alle vroegte richting Maastricht, naar de ENCI groeve. Vanaf hier liepen ze naar de Sint Pietersberg, waar ze een rondleiding kregen in het ondergrondse gangenstelsel. Hierna gingen ze verder richting Wiltz, in Luxemburg. Hier werd in groepjes gekookt, waarna er tijd was voor het avondspel. Boeren en piloten, lasergame edition! Hier keken de mensen in het dorp wel wat raar van op, maar dat maakte het natuurlijk alleen maar leuker!

De zondag stond in het teken van de hike. In alle vroegte vertrok een eerste groep bikkels richting Clervaux om vanaf daar een hike van 32 kilometer te lopen. De rest vertrok een uurtje later en liep in totaal 22 kilometer. Het routeboekje was dit jaar wat groter uitgevallen, de groepjes liepen namelijk met boeken van minimaal 500 bladzijden, een fles, een wc-rol en een touw. Je kunt wel zeggen dat de route technieken weer zijn opgefist! 's Avonds was het tijd voor het louche fietshandel spel. Er werd geveild, gehandeld en gesleuteld, waarna de beste fietshandelaar werd uitgeroepen.

Maandag stond nóg een actieve dag op het programma. Ondanks de hike van de dag er voor, mocht er weer een stuk gewandeld worden. In teams werd een route afgelegd, waarbij onderweg verschillende opdrachten moesten worden uitgevoerd. Zo werd er blok gelopen, vlot gevaren en vuur gemaakt. Daarna was het tijd om rustig aan te doen en te wokken!



# WINTERHIKE

Het mag dan nog even duren, maar voor je het weet is het al zo ver, de winterhike! Maar wat is de winterhike nou precies en waarom is dit een evenement dat je echt niet wil missen? We vragen het aan ons doorgewinterde winterhikekoppel: Britt en Marit. Wat begon als 'waar gaat die tas met dat meisje naartoe' als 11 jarige scout, is uitgegroeid tot 'kunnen we ons al opgeven (in oktober) want we willen beginnen met voorbereiden!'.

## DE WINTERHIKE IN HET KORT

De winterhike is een hike voor scouts en explorers (en dit jaar ook weer voor 18+) uit de regio, op 28 december. De hike wordt gelopen in koppels en heeft elk jaar een ander thema. Onderweg kom je posten tegen waar je opdrachten doet en punten kunt verdienen. Aan het eind van de dag wint het koppel met de meeste punten!



## WAT IS ER ZO LEUK AAN DE WINTERHIKE?

"Het thema! Ondanks dat het lopen in de winter, met allemaal scouts uit de regio ook leuk is, hebben wij altijd veel plezier gehad aan het thema. Het thema is ieder jaar anders en in ons eerste jaar was het thema batman! We bereiden het thema altijd goed voor en hopen te scoren op thema punten met onze zelfgemaakte thema outfits!"

## WAT WAS JULLIE LEUKSTE HIKE?

Daar hoeft Britt niet lang over na te denken: "2013, Alice in Wonderland! Dat jaar ging de hike over het Vragenderveen. Alles zat onder de modder! Gelukkig waren wij niet als enige zo smerig en konden we er goed om lachen met alle andere scouts."

Voor Marit staat deze hike ook hoog in de favorieten. "Samen met onze eerste hike waar we door een weiland met schotste hooglanders heen moesten lopen... Toch best spannend." Met stip op één staat voor haar toch wel de Mario hike. "Hier hadden we het thema goed te pakken en waren we alle groepjes te snel af doordat die op het galgenveld een bordje misten en wij iedereen hadden ingehaald!"

## WAAROM ZOU JE JE MOETEN OPGEVEN?!

"De winterhike is een unieke, onvergetelijke ervaring. Of je nou van hiken houdt of niet, in combinatie met het thema zit er voor iedereen wel iets leuks in! Wij hebben het nog vaak over onze winterhike avonturen en hadden het voor geen goud willen missen!"



## NIEUWBOUW AAN DE NIEUWBOUW

Er zijn verbouwplannen voor de nieuwbouw! Met een telkens groeiende vereniging, is de vraag naar extra ruimte ontstaan. Daarom is een overkapping aan de nieuwbouw ontworpen. De overkapping biedt extra overdekte ruimte, zodat ook met slecht weer lekker (droog) buiten gezeten kan worden. De plannen liggen klaar en er wordt verwacht dat de bouw in het eerste kwartaal van 2024 kan beginnen. Daarna zullen er zonnepanelen op het dak komen, zodat onze stroom nog groener wordt!



## VOLGENDE KEER IN DE NIEUWSBRIEF

De volgende editie van de nieuwsbrief komt eind januari. Hierin zal van alles te lezen zijn over:

- De uitslag van de Grote Clubactie
- Activiteiten rond om Sinterklaas
- De Winterhike
- Het overvliegen
- Jubilarissen

Bedankt voor het lezen en tot de volgende nieuwsbrief!

**TOT DE VOLGENDE!**

